

## *Bygdens historia*

Förutom texten som följer har vi också intervjuat och filmat en hundraåring som berättar om bygden!

Näringsliv m.m. i Ytterhogdal under 1900-talet

Exempel på hantverksyrken som funnits (och finns) i Ytterhogdal

### *Bageri*

Det fanns många hembagerskor att anlita, främst för tunnbrödsbak.

En bagarstuga fanns att tillgå i Kvarna och användes ganska flitigt tills man byggde bagarstugan vid hembygdsgården år 1993.

*Ole Dahls* bageri, i början av 1900-talet startade han ett bageri där Mellanskog har sitt kontor idag. Rörelsen gick i arv och lades ned i slutet av 1960-talet.

*Lisen Perssons* bageri i Knoppers, startade sin verksamhet 1939, den upphörde 1973.

### *Barberare/Frisörskor*

En skicklig barberare var *H. Grann* som hade sin rakstuga där gamla brandstationen ligger.

Många Hogdalsbor fick håren klippta av *Ingemar Wiik* som startade sin verksamhet på Centrumhuset.

*Anna Grip* började sin frisering hemma, sent trettiotal. Som "*Ulla på Näset*" senare övertog 1951.

Det fanns minst ett tjugotal Barberare/Frisörskor som var verksamma under 1900-talet.

### *Bokbindare*

*Herman Bergkvist* född 1854. Dömd till 8 års fängelse för dråp, blev benådad efter 5 år. Han lärde sig bokbinderi under fängelsetiden. Bodde på Svedjevägen 3 och avled 1937.

### *Bryggare*

*Per Svedbäck* och *Henrik Norrby* hade ett mindre bryggeri i Fallsjö 1935. Längre fram startade *Härje Pettersson* en läskedrycksfabrik som låg mitt emot nuvarande Svedjevallens entré.

### *Elektriker*

Den förste elektrikern var *Fredrik Eriksson* (Sjuls-Fredrik) och från 1939 har det varit minst ett tiotal elektriker verksamma i byn.

### *Fotografer*

På hembygdsgården finns en fantastisk samling av fotografier tagna av *Per Edin*, Östansjö och *Jonas Jonasson*, Ed. Andra fotografer var *Tore Strömberg*, Högbacka, Västansjö och *Bertil Axelsson* från Finnbacken.

### *Konstnärer*

*Per Leander Engström* 1886 – 1927

*Eugen Bauer* 1848 – 1934

### *Mjölnare*

*Olov Eriksson* "Kvarn-Olov" Skötte om kvarnen och malde under många år bybornas säd i "Kvarna".

*Helmer Bohlin* tog över 1950, då kvarnen elektrifierades.

### *Målare*

Målarmästare *Albin Persson* som även hade färghandel från mitten av 1940-talet. Det har varit ytterligare minst sju målare verksamma under 1900-talet i Hogdalsbygden.

### *Skomakare/sadelmakare*

*Hjalmar Hasselström* tillverkade ryggsäckar och fick patent på sin produkt.

*Nils-Janssa* godtemplarhuset

*John Jonsson* "skomakarjohn" Östansjö, är några exempel på skomakare, det fanns fler.

### *Skräddare/sömmerskor*

I många hem fanns en vävstol där man vävde vadmal, lakansväv och även klänningstyger. Det fanns flera hemsömmerskor som anlätades, nämner några: *Karolina Persson* 1920 – 1930 talet, *Signe Nilsson* fram till 1950-talet, *Sola Eriksson* Östansjö, som även var hattmodist och *Kerstin Bergkvist*.

### *Slaktare*

För det mesta sköttes slakten hemma vid behov med hjälp av någon granne. 1927 kom *Axel Lindgren* från Färila till Hogdal och startade en egen rörelse på Solbacka. 1936 byggde han eget hus och slakteri i Västansjö, som övertogs av sonen *Thore* och fru *Elin*.

### *Snickare*

Ett vanligt yrke förr som nu, i många byar, en del var specialiserade på möbler och köksinredningar andra på husbyggen.

### *Smeder/smidesmästare*

Smidesmästare *L A Svensson* vars smedja låg i Västansjö.

*Erik "Jompo" Lindberg* övertog i början av 1950-talet *L A Svenssons* smedja tillsammans med *Per Arne Arnesson "Mumrik"*. Smedjan brann ner och en ny byggdes upp i Östansjö (macken)

Smedjan lades senare ner och *Erik* började med konstsmide.

### *Silversmeder*

I början av 1970-talet flyttade silversmederna *Rosa Taikon* och *Bernd Janusch* till den nedlagda skolan i Flor.

### *Stenarbetare*

Stenkällare, broar och husgrunder med mera krävde många stenarbetare förr. Ett flertal har verkat i Hogdalsbygden till exempel *Karl Oskar Pettersson*, byggmästare för Lin-bron efter E45:an. *Algot Wisth* och *Kristoffer Johansson* är två andra.

### *Urmakare*

*Harald Ask* 1890 – 1979

*Ture Norr* 1919 - 2006

Källa: Ytterhogdal, näringsliv mm under tidigt 1900-tal

Från en studiecirkel med engagerade bybor år 2010, det finns en pärm på biblioteket i Ytterhogdal, för den som vill läsa mer.

### *Affärer i Ytterhogdal*

#### **Eklunds Ekipering**

Tidigt 1930-tal till 1946 låg den i en mindre lokal i Östansjö. 1946 byggdes en ny fastighet i Viken där rörelsen blev kvar till 1989

#### **Regnanders Co Speceri, -Manufaktur å Diversehandel**

Affären låg i korsningen Ångevägen – Buanvägen, huset är inte kvar idag

På 1920-talet ägdes rörelsen av *Erik Strandberg*, Flor. *Herbert Svensson* började arbeta i affären 1924 och 1931 övertog han rörelsen. *Herberts* affär bildades och 1942 byggdes en ny affär, och bostad på andra sidan vägen. 1972 flyttades affärsrörelsen till det då nybyggda affärshuset där det finns kvar idag som ICA Hogdal.

#### **J. L. Jönssons diversehandel**

1906 övertog *Jöns Leander Jönsson* en rörelse av *Per Jönsson*. 1918 stod en ny fastighet färdig för inflyttning. Omkring 1940 övertogs rörelsen av *Jöns Leander* och *Charlotte Jönssons* två äldsta döttrar, *Märta* och *Elly*, affären upphörde 1971.

#### **Klockars – Östlunds affär**

Klockargården har sedan mitten av 1600-talet ägts och brukats av släkten *Pålsson* i generationer fram till år 2000. Där fanns under 1800-talet både affär och gästgiveri. *Pål Jönsson* var den som startade verksamheterna, *Påls* son *Jonas* tog sig namnet *Östlund*. När riksväg 45 breddades revs delar av fastigheten och 2001 revs de sista resterna.

### **Olofssons affär**

*Nils Olofsson* bördig från Nälden, köpte och övertog Östlunds affär 1954. Det var en diverseaffär och verksamheten upphörde 1974.

### **Kooperativa (Konsum)**

Kooperativa fanns tidigare i ett olämpligt läge och en oändamålsenlig lokal någonstans i byn.

1929–30 byggdes det gula huset i korsningen Ångevägen/Buanvägen, affärsrörelsen flyttade 1980 till ICA-huset, Konsum Ytterhogdal lades ned i september 1987 och ersattes av Hogdals Handelsbod som var verksam till 1992.

### **Materialboden**

Byggmästare *Gustav Pettersson* köpte 1981 Konsums fastighet. Han sålde byggnadsmaterial, virke och ett rikligt och blandat sortiment av varor. Verksamheten avvecklades tidigt 2000-tal. Nuvarande ägare är *Roger Lindén*, Storån och firmanamnet är Kleenoil Sweden AB

### **Ytterhogdals Färghandel**

Målarmästare *Albin Persson* med fru *Hilma* startade en färghandel i källaren till hyreshuset, som fanns på Trumstedts tomt. Året var 1945 eller 1946. Man hade också hand om godsinslämning, system och medicinbeställning. 1971 tog *Thyra Björk* över och var kvar i lokalen till 1980, då byggde man den nya Färghandeln mitt emot ICA.

### **Ytterhogdals Järnhandel**

Svegs järnhandel öppnade i slutet av 40-talet eller början av 50-talet en filial i Ytterhogdal.

### **Övriga affärer**

I en liten lokal mitt emot den gamla brandstationen har det sålts olika varor genom åren bland annat blommor, vitvaror och presentartiklar.

I en liten lokal i Östansjö, såldes skor med mera.

### *Vattenkraftverk*

I Ljusnan finns tre kraftverk nära Ytterhogdal.

Krokströmmen: byggdes mellan år 1947–1952. Nedströms där kraftverksdammen ligger idag till Örastupet var en flaskhals under timmerflottningen. 1917 inträffade den omtalade "storbröten", då ungefär 3 miljoner stockar fastnade och tog tre år att få loss.

Långströmmen: stod klart 1961.

Storåströmmen: stod klart 1962.

### **Ytterhogdals Elektriska kraft AB**

Bildades 1917, kraftverket vid Hoafors (Kvarna) stod klart 1918 och första glödlampan i Ytterhogdal tändes i februari 1918. 1932 tändes de första gatljusen. Mycket mer finns att läsa om bolaget i den historik som utgavs vid 75-årsjubileumet 1992.

### *Banker i Ytterhogdal under 1900-talet*

Helsinglands enskilda bank var först och avlöstes av Handelsbanken i samma hus

Jämtlands folkbank startade i Jönssons affär, flyttade sedan till Viken och slogs ihop med Svenska Handelsbanken

Sparbanken fanns en tid.

Postsparbanken fanns också en tid.

Jordbrukskassan startade på 1930-talet i Fallsjö, 1941–1959 fanns den på Lillbacka och en tid senare på Folkets hus. När Jämtlands folkbank flyttade från Jönssons 1959, flyttade Jordbrukskassan in, och hyrde lokal till 1972, då kassan flyttade till ICA-huset i eget kontor. Nästa flytt blev till en lokal mittemot ICA-huset, kontoret lades ned 2003?

### *Bensinstationer*

Första bilen i Ytterhogdal ägdes av *Olov Werner*, det var 1910.

Lanthandlare/diversehandlare sålde först bensin direkt ur fat, sedan från en handdriven pump.

Efter 1945 öppnades speciella bensinmackar på flera ställen i byn, och på 1950–60 talet byggdes större stationer med smörj och tvätthall. *Oscar Lyhr* byggde en station vid korsningen väg 314/E45 där såldes Shell bensin. BP flyttade till en industrifastighet där nuvarande Frenco finns. *Jonas Jonasson* byggde en station bredvid där 45:an/pizzerian ligger, där såldes ESSO/FINA bensin. (huset står kvar idag).

### *Kiosker*

*Gustav Viklander* startade en kioskrörelse i en liten kur som låg mitt emellan Astoria och Folketshus. *Gunnar Axelsson* tog sedan över kiosken i några år, han lämnade över rörelsen till sin bror *Pelle Axelsson* som byggde en ny större kiosk där *Petterssons* ligger idag. Kiosken var i familjens ägo till 1983 då *Birger Axelsson* sålde den till *Krister Pettersson*.

På 1960-talet öppnades en kiosk på östra sidan av Storbron där 45:an/pizzerian ligger. Kiosken drevs av *Agaton Eriksson*, senare *Ingemar Wiik* och därefter *Lorentz* och *Anita Hedberg*.

En mindre kiosk fanns också en tid på västra sidan av Smedsbron. Ägare var *Folke "Charles"* och *Gunhild Halvarsson*.

## *Industrier*

### **Ytterhogdals Snickerifabrik**

Startades 1934 av *Gustav Pettersson* (1909 – 1994) tillverkade bland annat fönster, möbler och byggnadssnickerier. Det var cirka 10 anställda fram till 1945, då *Lindström* och *Olsson* övertog verksamheten fram till 1970, och hade som mest ett 30-tal anställda.

### **Industriområdet**

Började byggas 1965 och första delen blev klar 1966. Ansvaret byggandet var *Vallner* och *Jonasson*, som senare byggde pensionärsbostäder i byn.

### **Fönsterfabriken**

Den första delen blev en fönsterfabrik under ledning av *Jorman* med ungefär 60 anställda, verksamheten avvecklades 1985.

1985 startade *Per Axel Lindström* en tillverkning av trappor, dörrar, fönster med mera

Industriområdet utökades så småningom med tillbyggnader för industriellt bruk.

### **Ytterhogdals stenindustri**

Stenindustrin startade under ledning av *Fröling* och *Simonetti* med förädling av Jämtlands kalksten från Brunflo och senare av Handöls täljsten av *Åke Andersson*, i huvudsak under 1980-talet.

### **Härjedalens gummifabrik**

Gummifabriken, på 1970–80 talet, togs över av *Knut Edberg* och *Christer Myhr* i början på åttiotalet. Tillverkade i huvudsak smådetaljer åt Volvo.

### **Ytterhogdals plastindustri**

Etablerades 1971 i före detta *Lindberg* och *Arnessons* lokaler under ledning av *Flemming Forssman*. Tillverkning av först och främst busshörnor åt SL.

Ett företag, A-dörrar, var här en kort period. Och även ett företag som tillverkade metalldörrar var på industriområdet en kort tid.

### **Alto-import**

Var ett företag som köpte upp bär och gjorde sylt. 1984 gick företaget i konkurs.

### **Ytterhogdals grafiska AB**

Fanns på industriområdet och även andra ställen i byn.

### **Mossaindustrin**

Ett säsongsarbete som sysselsatte några under flera decennier.

### **Carlberg och son**

Startade 1998 och tillverkade kablage, togs över av Rosenberger 2008.

### *Kaféer och matställen*

*Margareta Sändin* hade sitt första kafé i Östansjö intill Skomakar-Johns hus. Kaféet kallades Honolulu. 1920 byggde hon Astoria-huset, där det även var rum för resande.

*Kerstin Svensson "Olmass-Kersta"* hade kaffeservering under järnvägsbygget 1921

*Karin Regnanders* kafé fanns från 1920-talets början till 1940-talets mitt.

*Emma Hildorias* kafé, Högbacka i Västansjö, fanns under 1940-talet.

*Lars Svenssons* bageri och kafé, kallat Condis, låg där Mellanskogs kontor ligger. Den lilla kafébyggnaden är placerad på före detta slaktare Lindgrens tomt.

*Folkets Hus* har också haft kafé och servering under åren.

Fröken *Olssons* kafé låg vid järnvägsstationen.

### *Gästgiverier*

Klockars i Östansjö var både affär och gästgiveri, startade på 1800-talet.

I Västansjö fanns en gästgivargård (Gammelgästis) där verksamheten upphörde före 1920-talet.

Hotell Gästis, startade i början av 1920-talet och hade ett mycket vackert läge, vid Hoan, ganska nära där pizzerian är idag.

Bengtsgården, en gård med anor från 1600-talet. Ingeborg och Erik Rooth startade i slutet av 1950-talet ett pensionat på gården med rum för resande och servering. Verksamheten avvecklades 1982.

Knoppergården är en gammal gård med anor från 1500-talet. 1939 startades en pensionatsrörelse, olika ägare har drivit gästgiveri fram till idag, nuvarande ägare: *Maine Grip*.

### *Buss och taxi*

Den första busslinjen invigde *Lars Svensson* 1925, den gick mellan Överhogdal och Sveg. Linjen övertogs 1945 av SJ.

En taxistation byggdes 1949 vid Astoria-huset, stationen var bemannad mellan kl. 9.00 och 21.00

Ett femtontal har drivit taxirörelse i Ytterhogdal sedan dess.

### *Posten*

I september 1864 bestämde kungliga postverket att en poststation skulle inrättas i Ytterhogdal.

Lokalen var Kaplangården vid Trumstedts, numera flyttad till Gammelträde.

Innan järnvägen från Mora till Sveg var i bruk, kom posten från Hudiksvall via Ljusdal och Färila till Ytterhogdal. Efter 1910 hämtades posten i Sveg. Vid 1930-talets början var poststationen i Östansjö.

1950 flyttade posten till Henrik Norrbys hus i Viken, kunderna fick nu tillgång till postfack.

1972 gick flytten till ICA-huset, postkontoret lades ner år 2002.

### *Verkstäder*

Ytterhogdals bil och mek. Verkstad, grundades 1923 och verksamheten upphörde i slutet av 1960-talet. Förutom reparationer av alla slag utfördes under åren VVS installationer.

Stigs bilservice, byggde en verkstad 1935 i Östansjö. Han utförde bil och andra mekaniska reparationer, plåtslageri och även VVS arbeten. *Stig Lage Hilarion Larsson* avslutade sitt livsverk i början av 1970-talet.

Larsas verkstad, 1971 startade *Olle Olsson* och sonen *Lars* en verkstad på Näset. Man lagade och reparerade i huvudsak traktorer. 1974 övertog man Jonassons bil och mek. lokaler och fortsatte under namnet "Traktor Mekan". 1976 flyttade företaget till dåvarande BP. Verksamheten upphörde efter några år.

### *Åkerier*

Från 1930-talet och framåt har det funnits flera åkerier i Hogdalsbygden. Några exempel:

Bröderna *Gunnar* och *Jonas Olsson*, Stensån

*Sture* och *Arne Mohlin*, Fåssjödalen

*Harry Jonsson*, Östansjö

*Mattias Haraldsson*, Buanvägen

*Alfred Olsson*, Överhogdal

*Bertil Krylén*, Ytterhogdal

*Jård Olsson*, Ytterhogdal med flera, med flera.

### *Järnvägen-inlandsbanan*

Trots att banbygget pågick till större delen under första världskriget och den därpå följande kristiden genomfördes arbetet under inga nämnvärda svårigheter. Dock, under några år, blev det dock nödvändigt för arbetsledningen att ordna med livsmedel till arbetarna.

Innan den successivt framdragna rälsläggningen möjliggjorde transporter med tåg, transporterades arbetsmateriel och andra förnödenheter med häst på befintliga vägar eller på för ändamålet av statens järnvägsbyggnader byggda transportvägar. Den längsta transportväg som man var tvungen att bygga blev hela 25 kilometer lång och gick mellan Älvros och Ytterhogdal.

Byggnadsarbetena, påbörjades våren 1913 vid Brunflo och gick därifrån söderut.

Hösten 1918 sattes byggandet i gång även från Sveg och fortsatte mot norr. Rälsläggningen norrifrån och söderifrån möttes sommaren 1921 omkring 2,5 km norr om Ytterhogdals station. På platsen har inristats på ett rullstensblock följande inskription: "*Här möttes den 21 juli 1921 norr- och söderifrån kommande skenläggning å järnvägsbyggnaden Brunflo - Sveg och sammanknöts därmed genomgående statsbanelinjen Östersund - Kristinehamn.*"



Efterhand som bandelarna blev klara öppnades de för allmän trafik:

- Brunflo - Hackås 31 kilometer, 15 december 1916
- Hackås - Svenstavik 21 kilometer, 15 december 1917
- Svenstavik - Åsarna 15 kilometer, 1 juli 1918
- Åsarna - Sveg 102 kilometer, 21 september 1922.

Banans beräknade kostnad hade ursprungligen kalkylerats till 11 250 000 kr. Men kostnaderna steg på grund av att den så gott som helt och hållet kom att byggas under första världskriget och den därefter följande kristiden med då kraftigt stigande priser.

Slutsumman blev 24 373 000 kronor, inklusive 816 800 kronor för rullande materiel. Anslagen för banbygget beviljades under åren 1913–1922 och uppgick sammanlagt till 26 073 000 kronor. Man lyckades bygga banan 1,7 miljoner billigare, trots kristiden!

Källa: [https://www.historiskt.nu/normalsp/staten/inlandsb/inlb\\_main.html](https://www.historiskt.nu/normalsp/staten/inlandsb/inlb_main.html)

### *Skogsbruket under 1900-talet*

Skogsbruket har varit en betydande näring i Hogdalbygden, som på många andra bygder i södra norrlands inland. Inga större industrier har funnits i Ytterhogdal med omnejd men många människor har haft inkomst från skogsbruket ändå.

Exempel på yrken kopplade till skogsbruket.

Huggare, timmerkörare (med häst och senare traktor) kolare, flottare, tummare, ”stubbknekt”, taxerare, röjare, planterare, maskinförare, skogsplanerare, vägmästare, skogsrådgivare, jägmästare med flera.

Här nedan finns några länkar till mer information om skogsbruket i Hogdalsbygden och övriga landet.

[Skogsbruket under 1900-talet](https://skogshistoria.se/skogshistoria/skogsbruk-genom-arhundradena/1900-talet/) <https://skogshistoria.se/skogshistoria/skogsbruk-genom-arhundradena/1900-talet/>

[Skogshistoria bilder och filmer](https://skogshistoria.se/skogshistoria/skogshistoriska-bilder-och-filmer/) <https://skogshistoria.se/skogshistoriska-bilder-och-filmer/>

[Skogsbygden](https://www.skogsbygden.se/index.html) <https://www.skogsbygden.se/index.html>

### *Skolor i Hogdalsbygden*

Från 1800-talets andra hälft bedrevs Folkskoleundervisning på tre platser, Ytterhogdal Ängersjö och Fåssjö.

Småskolorna fanns i Aspan, Huskölen, Fåssjö, Gåssjö, Ängersjö, Flor och Storån samt Ytterhogdal.

De skollokaler som fanns i Ytterhogdal användes till år 1885 uteslutande av Folkskolan, medan Småskolans elever fick hålla till i någon bondgård. Situationen var den samma även i utbyarna, där en kammare eller kök i någon bondgård fick tjäna som skolsal.

Den första by som byggde en egen skollokal utanför Ytterhogdal var Flor. I början av 1920-talet byggdes skolor i dom övriga byarna. Den första skola som läggs ner är den i Storån (1947) eleverna flyttas till Flor.

Skolan i Flor var i bruk till 1960 och eleverna flyttades till Ytterhogdal. Huskölens skola lades ner 1963. Även skolan i Fåssjö lades ner och eleverna åkte till Ytterhogdal. 1923 ersattes den gamla skolan i Överhogdal med en ny. Margareta Larsson var den sista läraren med nio elever vårterminen 1969/70.

1964 invigdes Centralskolan som en högstadieskola. Senare flyttade även låg/mellanstadiet från kyrkogränden in.

### *Om kommunen:*

Före 1952 hade Härjedalen elva kommuner som då slogs ihop till sex. Hogdals kommun bildades av Ängersjö, Överhogdal och Ytterhogdal. 1974 bildades Härjedalens kommun.

Efter kraftverksruschen på 60-talet skulle man etablera industrier, då byggdes några av industrilokalerna i byn.

För att få verksamhet dit startade Hogdals kommun YPRO, Ytterhogdals produkter. YPRO ägde industrihusen och måste för varje företag se till att lokalerna blev anpassade för verksamheten för att kunna hyra ut. Idag är YPRO privatägt.

### *Ytterhogdals Folkets hus*

I Östansjö hade man 1919 byggt en teaterlada och biograf som också användes till danskvällar, antal sittplatser cirka 300. Den 27 februari 1938 brann ladan ner efter en danskväll. Samma år påbörjades bygget av nuvarande Folkets hus.

### *Godtemplarhuset*

Den 18 februari 1883 bildade 21 Ytterhogdalingar en IOGT loge, kanske var superiet så våldsamt att man kände sig tvungen att starta en förening mot det. År 1891 invigdes ordenshuset, nu hade logen "Hoa sköld 397" ett eget hus. Där anordnades basarer, fester, teater, danser med mera. Lokaler i huset hyrdes också ut, bland andra till YIK. Mer om detta finns att läsa i Roger Alderstrands bok "de ordentliga".

Den 4 april 1967 brann godtemplarhuset ned.

### *Bibliotek*

Folkrörelserna drev bibliotek ideellt med hjälp av anslag från kommun och staten. De fanns i lokaler runt om i Hogdalsbygden, även skolorna hade bibliotek. När kommunhuset stod klart 1957 flyttades de flesta folkrörelsebiblioteken in till Hogdals kommunbibliotek.

### *Hembygdsgården Gammelträde*

Ytterhogdals hembygdsförening bildades år 1954 i samband med att familjen Östlund gav gården Gammelträde som gåva till föreningen. Sedan bildandet är Gammelträde föreningens hembygdsgård.

## *Föreningar i Ytterhogdals socken*

Vid en inventering år 1990 utförd av Folkrorelsernas arkiv i Jämtlands län fanns från 1800-talet fram till 1990, 109 föreningar registrerade i Ytterhogdals socken, några aktiva men de flesta nedlagda.

Några exempel på föreningar.

### **Inom bildning och kultur:**

*ABF Ytterhogdal*

*Ytterhogdals fotoklubb*

### **Inom ekonomiska och kooperativa föreningar:**

*Huskölens byalag*

*Hogdals företagarförening*

### **Fackliga organisationer:**

*Fåssjödals LS*

*Hogdals LRF*

### **Idrotts och skytteföreningar:**

*Flors skol IF*

*Fåssjö IK*

*Ytterhogdals IK*

### **Naturvårds och miljöorganisationer:**

*Ytterhogdals fiskevårdsförening*

*Huskölens jaktvårdsområde*

### **Nykterhets och antidrogorganisationer:**

*Logen Hoa sköld nr 397 av IOGT, Ytterhogdal*

*NTO logen nr 2894, Flor*

### **Politiska organisationer:**

*Fåssjö arbetarkommun*

*Ytterhogdals folkpartiavd. Frisinnadeförening*

### **Religiösa organisationer:**

*Frälsningsarmén, Ytterhogdal*

*Kyrkans ungdom, Ytterhogdal*

**Övriga organisationer och föreningar:**

*Vi unga, Ytterhogdal*

*Hoadalens scoutkår*

*Lions club, Ytterhogdal*

*Ytterhogdals turistförening.*

*Det var några exempel på föreningar i Hogdalsbygden, för den som vill veta mer finns Folkrörelsernas arkiv i Jämtlands län, en ideell förening.*

*Det finns säkert mer att skriva om Hogdalsbygden, vi har valt att begränsa oss från sent 1800-tal fram till cirka år 2000. Vi har säkert inte fått med allt ändå.*